

V-teken Het V-teken is bedacht door de Belgische ingenieur Victor de Laveleye, een Belgische *Engelandvaarder*, die via de **BBC** zijn landgenoten opriep een V te schilderen op gebouwen en muren. In juli 1941 nam kolonel Britton van de BBC de actie over en riep in zeven talen op het V-teken in morse te toeteren, te tikken en te fluiten. Ook het bekende handgebaar werd van nu af ingevoerd (met de palm naar voren, andersom is het gebaar obscene) en de BBC begon haar nieuwsuitzendingen met Beethovens bekende intro van vier noten overeenkomend met het morseteken voor V.

In juli 1941 annexeerde **Goebbels** het V-teken en liet reusachtige aanplakbiljetten maken waarop stond: 'V=Victorie, Duitsland wint op alle fronten'. Deze niet onhandige maar wat botte vertaling leverde de stof voor de volgende tekst, groot op een muur in Rotterdam geschilderd : *P=Jantje is morgen jarig*.

De annexatie lukte niet. Mede door **Churchills** V-teken en de acceptatie van de **goede** kant was *V for Victory* een groot succes. Kinderen knipten V-tjes uit papier en strooiden ze rond.

Het Britse symbool V stond al eerder voor Vrijheid (Freedom, nvdr), Victorie en Vrede (Peace, nvdr). Na de actie noemde men een Duitse soldaat *Stuk Victorie*.

(uit het "oorlogswoordenboek")